

Finland 2009

Kolovesi national park

Dag 1 14-07-2009

Het is dinsdag 06.00 uur het begin.... Opgestaan en zo snel mogelijk de auto in gestapt.... Duitsland...Air Berlin.... Voor het eerst vliegen.... Spannend maar zeker ook weer een ervaring apart. We stappen op het vliegtuig en stijgen op....kriebels in mijn buik... we blijven stijgen tot ongeveer 10 kilometer.... wat een uitzicht. Ik heb bijna de hele vlucht uit het raampje lopen staren. Naar prachtige landschappen, uitgestrekte zeeën en ongelooflijke wolkenformaties.

Finncom.... Als we dan toch voor het eerst vliegen waarom dan niet meteen ook in een propellervliegtuig? Weer een ervaring rijker. Lawaai... het vliegtuig werd gevuld met het lawaai van de motoren.... Met elkaar praten zat er deze vlucht niet in. Maar daar was het weer het ongelooflijke uitzicht...dit keer van enorme bossen en meren...ik was weer vertrokken. Geland in Savonlinna...stiekem blij dat ik mijn eerste vluchten had overleefd.

En daar staat hij dan Erwin Tiesema.... Een bekend gezicht in een onbekend land. De gene die dit avontuur mogelijk heeft gemaakt. Tot onze verbazing verteld Erwin ons dat we niet eerst naar de camping gaan maar meteen door gaan naar het meer. Kolavesi national park.

Vreugde en adrenaline vullen mij...steeds meer water en steeds meer natuur...de verwachting.... Na drie kwartier rijden zijn we er dan eindelijk het meer..... een begrip apart... we laden alles uit en bekijken het proviant... VEEL!! Het eerste wat in mij op komt.... Zes tonnen eten....jammer....

De eerste minuten.... Daar zitten we dan, rolf in een kajak en Erik en ik in de kano.... De afscheidsfoto....en dan is het zo ver twee weken 'back to basic'. Drie neven maar vooral vrienden tegen de natuur. DE STILTE....ongelooflijk helemaal niets... er is absolute stilte....geen auto's, vliegtuigen of andere stedelijke geluiden.... Water tegen de boot, een briesje door de boomtoppen en vogels in de verte en verder niks.....DE STILTE. Het duurt een tijd voor ik weer terug in de realiteit zit. En dan zie ik het....pure schoonheid...natuur zoals natuur hoort te zijn. De zon die schittert op het water, de wind die de bomen zacht doet bewegen en de ongelooflijke rotsformaties.

Survival... een raar woord dat op het meer een hele andere betekenis krijgt. De eerste gedacht was wij drie tegen de natuur. Maar eenmaal op het meer verdween dat al snel en werden we helemaal opgeslokt....we werden een met het meer... survival was wat we al 18/20 jaar aan het doen waren in het 'echte' leven...maar dit....dit was geen survival meer.....maar pure rust.

Kanoën.... Dat gaan we nog veel doen de komende twee weken. Maar de eerste dag viel mee... een lekker stuk gekanoëd.... Maar tot onze verbazing veel verder gekanoëd dan gepland. De oevers...heel anders als verwacht.....overall rotsformaties en dichte begroeiing... een kamp maken word ineens een stuk moeilijker.....geen plaats.

Na lang zoeken dan toch een plek voor het eerste kamp...maar zodra we dicht bij land komen...muggen!! muggen en nog eens muggen ze zaten overal als een soort wolk waren ze ons aan het opwachten aan de oever. Binnen de eerste vijf minuten al meer als 15 keer gestoken. Om gek van te worden, hopeloos zelfs. Snel de deet gezocht...wat enige opluchting bracht. Vuur...de hoogste prioriteit...bron van warmte...rook (tegen de muggen) en vuur om op te koken...eten... alle drie toch hongerig van de lange rijs...vuur....

Regen... Alles nat...geen regen mee gemaakt...maar alles is nat...geen droog hout te vinden, toch slagen we er redelijk snel in een lekker warm vuurtje te maken met onze magnesiumsticks...het eerste vuur...heerlijk het maakt je weer wat meer mens...daarna eten...veel te veel keus...jammer...snel wat gegeten. Daarna kletsen we wat na over de eerste dag en de planning van de volgende...onder het genot van een biertje en een cubaan.

Slapen...uitrusten van een lange eerste dag...welterusten

Nacht 1

Ongelooflijk...nog nooit zo slecht geslapen!! Het matje was hard en te klein...het kussen werkte niet en de grond was hard...de eerste nacht...demotiverend. donker...dat is een ding dat ik mis...het wordt niet donker. Rond 12 uur begint het te schemeren...maar de nacht zet niet door...en rond drie uur word het weer licht.

Dag 2 15-07-2009

De ochtend...die kwam vroeg...pijnlijke rug en nek door de nacht...stijf en pijnlijk...een beginnersfout....

Dan kom ik uit mijn tent...en rek me uit... De natuur...daar is ze weer...het lijkt wel nog mooier dan de dag er voor...even staat alles weer stil. Maar dan komt daar de honger...vuur...we maken weer een vuur en nemen een gekookt ei voor ontbijt. Na het ontbijt is het tijd om af te breken en te vertrekken...het wordt al snel duidelijk dat dat veel tijd en energie kost...dat moest verholpen worden...we wijzigen dan ook ons plan en kiezen er voor om zo snel mogelijk een basiskamp op te zetten.

De kano's weer in...na een tijdje kanoën begint het te regenen...een zomers buitje dat ineens niet blijkt te storen...tolerantie...hier in Finland kunnen we veel meer hebben en passen ons aan....

De eerste klim...we besluiten de kano's aan te meren en een stuk te gaan wandelen/klimmen. Ongelooflijk...eenmaal boven de rotsen ligt een oneindig bed van bosbessen...zo ver als je maar kon kijken. Het leek wel een voorraadkamer van moeder natuur...al etend maken wij ons een weg naar de top van de berg. Het uitzicht...eenmaal boven op de top stokte mijn adem even...wat een uitzicht...adembenemend...we besluiten daar een tijdje te rusten en ons tegoed te doen aan de vele grote bosbessen...na een uurtje keren we terug naar de kano's en zetten wij onze tocht voort.

Basiskamp...blijven kijken blijven zoeken. Overal hellingen, stenen, en bosbessenstruiken...geen geschikte plek voor een basiskamp...dan varen we een groot meer op...en daar zien we het een schiereiland dat het meer in loopt...en aan de boomtoppen konden we zien dat het redelijk vlak was...basiskamp....

Het basiskamp is gevonden, de grond is bedekt met een dikke zachte laag mos...het ideale matras!! We zetten onze tenten op en maken een vuurkring en een afdak om hout droog te

leggen.... Vuur....weer moest er een vuurtje worden gemaakt...dit keer ging het snel.... Daar was het dan... basiskamp....

De burenen...na het eten een stuk lopen en verkennen...en tot onze grote verbazing ligt 80 meter van ons kamp aan de oever een beverdam.....overal omgeknaagde bomen....de burenen

Eenmaal terug in het kamp leggen we een hout voorraad aan voor als er regen zou komen. Daarna lekker kletsen rond het vuur met een biertje en een sigaartje. Maar wel te allen tijde belaagd door insecten...vooral dazen.... De muggen bleven weg dankzij een lekker verkoelend briesje..... toen waren we moe....slapen

Nacht 2

Eindelijk lekker geslapen...het mos ligt lekker zacht en de temperatuur was lekker, waardoor de slaapzak kon dienen als extra kussen. Wel weer een korte nacht want de bloemen rond mijn tent trekken bijen aan die al vroeg beginnen en veel lawaai maken.

Dag 3 16-07-2009

De ochtend was mooi...het zonnetje scheen en er stond een licht briesje die de muggen weg hield...de wind....

De wind was een vriend....nee een bondgenoot...de wind was het enige dat hielp tegen de muggen....geen deet, geen kampvuur, geen kleren maar de wind...zo simpel was het.

Die ochtend had ik het vuur weer op gang gekregen met wat gloeiende kooltjes van de vorige avond. Daarna zijn we met z'n 3-en hout gaan halen...een tijdloos en eindeloos iets wat altijd maar bleef doorgaan.....toen was het weer tijd voor ontbijt....weer een eitje....eten....het knagende gevoel was altijd onbewust aanwezig...lange dagen weinig voedsel....maar toch is er een knop om gezet en let je er niet zo op.....

Na het eten hebben we wat hout op het vuur gegooid en het kamp opgeruimd. Rond een uurtje of 12 zijn we de kano in gestapt met als doel rotsschilderingen te gaan bezoeken. Het was heerlijk weer en we zijn dan ook op ons gemakje gaan kanoën. Het was een adembenemend mooie tocht...langs grote steile rotswanden en enorme meren... Ook zijn we nog een beverdam tegen gekomen waar niemand thuis bleek te zijn. Na een tocht van iets meer dan twee uur kwamen we aan bij de rotsschilderingen.....

De schildering was maar nauwelijks zichtbaar.... Toch erg mooi.... Een geschenk uit de oudheid van mensen die ook ooit hier in dit schitterende landschap hebben geleefd.

Na een tijdje zijn we terug gekanoëd en hebben we genoten van het uitzicht. Eenmaal terug in het kamp hebben we het vuur weer aangewakkerd en hebben we de visspullen gereed gemaakt, waarna we een half uurtje pauzen hebben genomen, en zijn gaan zwemmen....kou het water was koud....maar voelde aangenaam op het lichaam... het werkte vooral verzachtend op de vele insecten beten....veel beter dan nestociel...de natuur....

Zij zorgt voor je als het nodig is...je moet je door haar laten opnemen en meegaan met wat moeder natuur je biedt.

Na het zwemmen was het tijd om te gaan vissen. We zijn met de kano naar een solide eenzame rots gevaren die helemaal los was van de kant. Vanaf daar zijn we gaan vissen. Maar al gauw merkte we dat wij niet de enigen waren die deze steen gebruikten...er lagen vissengraten en uitwerpselende bever....de bever gebruikte deze rots ook!!!

Vissen...het was een goede mooie plek en al gauw hadden we vier vissen..niet groot maar het was iets. We zijn terug gegaan en hebben de vissen gebakken...de eerste vis...dat smaakte naar meer....daarna avond eten. Pannenkoeken....erg voedzaam...een klap op de maag....aanpassen....

Na het eten weer hout verzameld....tijdens het verzamelen bedachten we dat we het kamp nog wel zouden kunnen verbeteren vooral een rugsteun was een must.... Zo gezegd zo gedaan, even later ontstond er en geïmproviseerd en primitief bankje.... Wat eindelijk na drie lange dagen wat druk van de vermoeide rug af haalde.

DE WIND....het was windstil...geen zuchtje wind de rook van het kampvuur ging recht omhoog....en daar waren ze weer...de muggen.....genadeloos en in grote getale...voor, achter, links, rechts wel 100-den1000-den....de plaag...snel naar bed...weg van de bloedzuigende plaag...welterusten....

Nacht 3

Heerlijk geslapen tot half 11 geslapen...uitslapen zit er normaal niet in...maar hier...het geeft rust...geen auto's, vliegtuigen of mensen....geen problemen...niks aan je hoofd.

Dag 4 17-07-2009

Uitgeslapen...het zonnetje brandde al flink toen ik mijn tent uit kwam... eerst ontbeten en toen hout gehaald. Daarna zijn we op het idee gekomen ons beter voor te bereiden op de regen...de houtvoorraad lag al droog...nu wij nog....dus er moest een afdak komen....Erik en ik hebben Rolf afgezet op de vissteen....daarna zijn Erik en ik begonnen aan het afdak.... Het was zwaar werk en nu begonnen we te merken dat we toch wel een stuk minder energie hadden door de schaarste van voedsel.....lawaaï...daar was het op eens...mijn oren moesten er aan wennen.....over de berg kwam een gitzwarte lucht aandrijven...deze wolken gingen gepaard met een enorm omweer... eerst ver weg en toen ineens heel dicht bij.... Maar zo snel als het kwam verdween het ook weer...en toen de regen.....eerst een paar druppels als waarschuwing en toen een bui..... Na een half uurtje was het weer droog en begon de zon weer te schijnen....en de wind begon weer af te nemen.... Toen was het tijd om te gaan vissen...rolf weer vanaf de visrots en Erik en ik vanuit de kano. Na een hele tijd vissen hadden we een stuk of 15 vissen...voor de vissoep.....we gingen terug en maakte de vissoep klaar....na een tijdje ging Erik zijn handen wassen en zag hij voor het eerst onze buurman de bever.... Hij riep ons en met zijn 3-en zijn we toen de bever gaan bekijken. De bever was vreemd genoeg helemaal niet schiew....zelfs tolerant....tolerant...ik merkte dat ik menselijke trekjes ging toe-eigenen aan dieren alsof ik niet beter wist...heerlijk. De bever was veel groter als ik dacht...hij zwom rustig rond en van tijd tot tijd dook hij omlaag. Elke keer weer met een enorme plons...na een tijdje kwam hij op drie meter afstand van ons op een rots zitten om te eten...geweldig.

Daarna besloten Erik en ik om de bever vanaf het water te gaan fotograferen....en rolf ging verder met de vissoep.

De achtervolging op de bever was niet echt een succes....elke keer als we dicht bij kwamen dook de bever onder en kwam heel ergens anders weer boven...hilarisch twee gasten in een kano die een bever achtervolgde....

Daarna was het tijd voor soep...Erik en ik meerden de kano aan en merkte meteen iets... MUGGEN niet normaal het was de combinatie van eerst regen toen zon en daarna de wind die was gaan liggen....paradijs voor muggen...hel voor ons....machteloos....overal zaten ze..nog nooit heb ik zo veel muggen gezien...deet hielp helemaal niet meer tegen de massa's

hongerige muggen. We verdeelden de soep en trokken ons terug in onze tenten, waar we de soep met crackers aten....de soep was erg!!! Bijna het goorste wat ik ooit had gegeten.... Een mislukt experiment...niet voor herhaling vatbaar....maar het was energie en dat hadden we nodig....daarna was het weer tijd om te gaan slapen....

Nacht 4

Heerlijk geslapen tot ergens rond een uur of drie (al weet ik dat niet zeker omdat het hier bijna 24 uur licht is) toen zaten er twee rode mieren in mijn kussen die mij in mijn arm en nek hadden gebeten... wat leidde tot hevige pijn in de vorm van steken....zelfs de enige insectvrije zone is dus al niet meer insect vrij...totale overgave....toen weer in slaap gevallen en rond half 11 wakker geworden.

Dag 5 18-07-2009

Half 11 wakker geworden...lekker uitgerust....eerst een nieuwe jerrycan met water uit het meer gehaald..helder water heerlijk vers koud water... Goed te drinken zonder er iets mee te doen...daarna ontbeten. Na het ontbijt kregen we bezoek van Boris....onze huiskever...blijkbaar hadden wij ons kamp in zijn huis opgezet...maar vond hij het niet erg zijn huis met ons te delen....

Daarna hadden we besloten dat Erik en ik verder gingen met het afdak en dat Rolf een inventaris ging maken van het voedsel. Erik en ik pakten onze spullen (koppelriem met veldfles en mes, een stuk touw als meetlint en de handzaag) en trokken er op uit... op zoek naar dode dennenbomen voor onze constructie. Na het zagen van de eerste boom merkte we dat het weinig eten zijn tol begon te eisen. We waren al helemaal moe en elke stap die we zette kostte moeite...pauze.....

Het was nodig om te pauzeren....om weer wat energie op te bouwen....we aten nog een kikker om wat energie op te doen.....het was niet veel maar het was wel onze delicatessen. Zo weinig vlees maar wel zo'n sterke heerlijke smaak.

Daarna zijn we eerst hout gaan halen voor het vuur, wat eigenlijk elke dag twee maaldaags moest gebeuren. Want het vuur had ook honger.... Daarna hebben Erik en ik nog drie balken uit het bos gesleept...maar toen was de energie egt op.... Rolf was intussen klaar met de inventaris. En tot onze blijdschap hadden we meer over als verwacht...dit betekende dus grotere maaltijden wat weer betekende meer energie....en daar draaide alles om tijdens het overleven...efficiëntie..energie vergaren...energie besparen...en energie gebruiken....

De rest van de dag hebben we rond het kampvuur gezeten en over van alles gepraat...onder het genot van een beker warme chocomel....

Vandaag was een heerlijke dag...volop zon en een bijna perfect blauwe lucht...en toch wel een lekker briesje die de muggen weg hield....onze bondgenoot.....tegen de avond begon de wind af te nemen...en begonnen de muggen weer te komen....maar over het algemeen vandaag weinig last gehad van muggen!!

Nu lig ik hier in mijn tent met mijn lamp op mijn hoofd...eigenlijk niet nodig...maar toch gebruiken meer uit de oude drang om techniek te gebruiken....eigenlijk wel jammer.....

Ik heb het hier echt ongelooflijk naar mijn zin.....ik kom helemaal tot rust als ik over het meer heen staar en de prachtige natuur aanschouw. Mijn ogen en oren zijn al goed aangepast aan de nieuwe omgeving...ik neem alles in me op en geniet van elk geluid...'back to basic'..... welterusten.....

Nacht 5

Half vijf...het is enorm koud....de hemel is helder...maar het is niet donker...een enorme kou komt door de tent heen...door mijn kleren heen en bereikt mijn lichaam....alle warmte is weg....om half zeven sta ik op om bij het vuur te gaan zitten....een korte nacht.

Dag 6 19-07-2009

Half zeven.... Het is vroeg en koud...snel maak ik een vuur om me warm het houden...het vuur brand snel... en al snel neemt het me in zijn macht...ik staar naar het vuur en raak gefascineerd door de vlammen....een half uur gaat voorbij...de muggen zijn ook al weer op en zoemen al weer om mij heen.... Op zoek naar een ontbijt... het brandhout was op dus moest ik het bos in om het te gaan halen...hun terrein op....de muggen sliepen in het lage gewas...vooral de bosbessenstruiken.... En zodra je er door heen liep vlogen ze massaal op. Voor ik weg ging had ik een pannetje water op het vuur gezet voor een lekker warm kopje thee. De eerste uren van de ochtend duurde lang.... Maar er moest hout gehaald worden....en ik wilde een stuk lopen om de stijfheid uit mijn gewonde been te krijgen...dat lukte aardig... toen iedereen wakker was gingen we ontbijten....crackers en een cup á soupe... Daarna besloten we te gaan vissen...rolf op voorn en Erik en ik op snoek...geen succes...Erik en ik hadden geen succes. Maar we hadden wel een lekker stuk gekanoëd. Erik ging na het vissen verder met het afdak....en ik vergezelde rolf in het vissen op voorn....na een volle dag vissen hadden we 41 vissen....een behoorlijk avondmaal...plus wat aas voor het snoekvissen. Toen rolf en ik terug kwamen van het vissen was Erik al een behoorlijk eind opgeschoten met het afdak...thuis...het begon steeds meer op thuis te voelen...helemaal in mijn element. We zijn toen met zijn 3^e rond het kampvuur gaan zitten om te kletsen en eten te maken. Tijdens het koken zijn we bezig geweest met het bewerken van hout....ik heb een houten lepel gesneden uit een stam....deze kon gebruikt worden om bij het koken mee te roeren. Voor jezelf zorgen en improviseren....daar draait het om....mogelijkheden zien en kansen benutten... tijdens het eten kwam de muggenplaag weer opzetten omdat de wind weer was gaan liggen. Al weer hel....om gek van te worden...na het eten hebben we het kamp opgeruimd en zijn we maar weer onze tenten in gevlucht...veilig...het enige moment van totale rust....de tent....en nu slapen en uitrusten van een lange mooie warme dag.

Nacht 6

Heerlijk geslapen niet wakker geworden en weinig last gehad van de kou.

Dag 7 20-07-2009

Ik opende mijn ogen nog niet maar mijn oren spitste zich op een ander geluid...een geluid dat ik nog niet had gehoord....druppels....druppels op mijn tent...regen.... Het regende niet hard...maar het was duidelijk regen... We waren alle drie al wakker, maar hadden geen zin om uit onze tent te komen....eerst even lekker gekletst.... Toen werd de regen wat minder en was het tijd voor ontbijt...crackers...na het ontbijt hout gaan halen voor het vuur....nat.... alles was nat.... Maar de recht opstaande bomen waren nog redelijk droog....dus hadden we een paar recht opstaande bomen laten staan voor een 'rainy day' en nu was het dan die dag... we haalden een aantal van deze bomen neer en namen het mee terug naar het kamp. Maakten de stammen op maat en verzamelde onder ons afdak zodat ze verder konden drogen.... Daarna snel verder aan het afdak....we gingen met zijn 3-en het bos in en verzamelden zo veel mogelijk groene dennentakken.... Deze wilden we gaan gebruiken als afdek materiaal voor ons afdak.... Nadat we een hele berg taken hadden verzameld ging rolf beginnen aan het waterdicht maken van het afdak. Erik en ik gingen de laatste paar boomstammen voor het afdak verzamelen. Het vergde veel energie, maar uiteindelijk was het dak af....gevuld met boomstammen en afgedekt met dennentakken. Het resultaat mocht er zijn.... Maar dat kwam

met een prijs...helemaal leeg...er zat geen druppel energie meer in ons. Het werd dan ook tijd voor een tussendoortje...een muesli reep. Tijdens het tussendoortje kwamen we er achter dat onze schoenen en broeken helemaal doorweekt waren...dus het werd tijd om het vuur lekker hoog op te stoken en alles te laten drogen...na anderhalf uur waren mijn sokken en schoenen al weer redelijk droog... Ik wilde mijn schoenen bij het vuur weg halen... Toen gebeurde het...in een moment van onoplettendheid pak ik mijn schoen bij de zool vast. Alleen had ik niet gezien dat mijn zool te dicht bij het vuur had gestaan en was gaan smelten... pijnscheuten schoten door mijn arm omhoog...het gesmolten rubber bleef aan mijn hand plakken...gewond...de rest van de dag met mijn hand in een bak water gezeten...sukkel...meer dacht ik niet...altijd op blijven letten... De pijn bleef de hele dag en werd niet minder maar eigenlijk alleen maar meer. Toen kwam het avondeten...of ja avond eten...geen honger...heel raar...5 crackers en een mueslireep...en dan nog geen honger...maat toch maar iets eten...een paar knakworstjes... en verder niks. Het was dan ook genoeg...we waren het niet meer gewend...veel eten. Na het eten was het tijd voor een biertje met een sigaartje...en een goed gesprek...bonding... we groeien hier nog meer naar elkaar toe...voor zo ver dat nog kon. Het weer was vandaag grijs en regenachtig en niet zo warm...meteen was het dan ook weer een compleet andere wereld...je hoorde alleen de regen op het meer en op het landschap...verder niks geen dieren, muggen niks...s'avonds word het droger...af en toe nog wel een paar druppels...en toch weer de muggen...altijd weer die muggen. Dan maar naar bed...maar op weg naar onze tent nog twee kikkers gevangen. Welterusten... Ik hoop te gaan slapen maar heb mijn twijfels door de pijn in mijn hand.

Nacht 7

Weer lekker geslapen... het was niet koud en ik heb tot mijn verbazing weinig last gehad van mijn hand... Ik merkte dat ik mijn slaap steeds meer en meer nodig begon te hebben...om alle mogelijke energie te verzamelen...ook merk ik dat ik niet meer wakker word van de normale geluiden zoals de bijen, de wind of andere insecten...sterker nog se sussen mij nu in slaap. Ik zou nu wakker worden als ik die geluiden niet zou horen...totaal aangepast... ik ben om 9 uur wakker geworden.

Dag 8 21-07-2009

Opgestaan...ik keek naar buiten en zag geen blauwe lucht maar een grijze. Het zag er bedroevend maar toch ook rustgevend uit... Het was geen dreigende lucht. Ik zat bij een bescheiden vuurtje toen ik merkte dat er geen hout meer was... Dus ging ik er op uit om brandhout te halen...steeds verder weg...al het brandhout dicht bij het kamp was al weg... Het werden dus steeds langere tochten door de uitgestrekte bosbesvelden en de meters hogen dennen en berkenbomen. In de luwte van de ochtend leek alles nog net wat mooier, stiller en zachter...het leek wel een schilderij waar alleen de dieren zich in durfde te bewegen... Na het brandhout halen gingen we ontbijten... Vandaag was het meer als normaal...Roggebrood met ham. Na het ontbijt zaten we rond het kampvuur na te genieten van een groot ontbijt. We waren aan het wachten tot het vuur gedoofd was...daarna besloten we een stuk te gaan kanoën en er een wandeling aan vast te knopen...we meerden de kano's aan en begonnen gewoon te wandelen zonder doel voor ogen. We waren nog geen vijf minuten aan het lopen of het begon te regenen. We hadden er al op gerekend en we trokken dan ook snel onze poncho's aan en zette onze tocht voort... Heerlijk die regen...ik weet niet wat het is...maar het geluid van de regen kalmeert mij... Het is net alsof er dan niks meer is...puur en alleen de regen... mijn zintuigen scherpen zich en ik word 1 met de natuur...het heeft mij in zijn macht... Ik heb het in de stad ook al...alleen hier op deze plek...onbeschrijfbaar...niet uit te leggen...overweldigend...

Na een tijdje lopen komen we een wildpad tegen en besluiten dat te volgen....toen kwamen we op de top van een bergje uit...een open plek...meteen viel ons iets op....er waren menselijke vormen op deze top...een soort van oventje gemaakt van stenen en zand.... Al snel werd duidelijk dat het al heel lang niet meer gebruikt was en dat de natuur het al aan het terug claimen was... we zijn nog een stukje door gelopen maar besloten een half uurtje later terug te keren naar het kamp, nat maar voldaan. Rolf en ik besloten meteen bij aankomst door te gaan vissen. Eerst wat voorntjes vangen (voor eten en aas). Het was inmiddels weer droog en het zonnetje scheen weer....dus heerlijk vis-weer. We paddelden een beetje het meer rond en visten op een aantal plekjes...met succes!! Na een tijdje hadden we al best wat vissen een paar grote om te eten en een paar kleintjes om mee te snoeken....het was namelijk zo ver... voor het eerst vissen op snoek. Voor het eerst vissen op snoek op het juiste tijdstip...tussen 6 en 9 in de avond. We hadden schuin tegenover ons kamp een stuk water met veel riet en waterplanten....daar hadden we de dag er voor een snoek zien jagen terwijl wij op voorn aan het vissen waren.

Eerst even uitleggen wat ons snoek visgerei in hield... als snoekhengel hadden we een jonge den gebruikt...stevig maar de top was buigzaam aan de top..... een vislijntje met een grote haak....als aas gebruikte we voorntjes....en als vervoersmiddel hadden we een kano. Ik deed een voorn aan de haak en gooide hem in het water... De taken waren goed verdeeld...rolf manoeuvreerde ons door het riet en de waterplanten en ik was aan het vissen en zorgde er voor dat de haak nergens achter bleef hangen. Na een minuut of vijf zag ik een enorme schaduw achter ons aasvisje op doemen...de eerste snoek....wat een enorm beest...hij hapte het aas op en was weer weg..... rolf en ik baalde enorm... maar we kregen zo'n adrenaline kick dat we er snel nog een voorn aan deden de kano omdraaide en het nog een keer gingen proberen...en na een tijdje kwam hij er weer aan...en weer ging het mis....de voorn was weer weg....en wij hadden niks...fouten...elke fout was daar en leermoment.... Een kleine haak in een grote voorn...dat ging niet werken....we besloten om naast de voorn een blinker te hangen.....drie extra haken erbij....en weer gooide ik uit....drie keer was scheepsrecht...de snoek hapte weer maar dit keer was hij van ons...hij zat vast. En nu maar hopen dat de dennentak het zou houden...na een kort maar hevig gevecht had ik de snoek naast de boot hangen...maar tot onze verbazing waren we het schepnet vergeten....dus tilde ik de vis zo snel als ik kon de boot in...waar hij hevig begon te spartelen en te bijten...maar een snelle messteek door de ruggengraat maakt maakten daar een einde aan...het was een fijt....de eerste snoek was binnen en een kreet van vreugde (a la Bear Grills) volgde..... Zo snel we konden vaarden we terug naar het kamp...daar maakte we alle gevangen vis schoon....avond eten.... De snoek was zo groot dat hij niet in de pan paste.. het zag er best grappig uit...na een tijdje was de snoek gaar....hij was heerlijk!!! Lekker vol vlees....en er was enorm veel..... Na de snoek zaten we vol...maar er was nog wel plek voor een toetje....kikkerbilletjes en voorntjes....heerlijk....daarna nog even lekker uitbuiken en napraten over de vangst...nog een sigaartje er bij en daarna weer door de muggen de tent in gedreven....de avond was hun tijd...hun domein....en daar was niks aan te doen...dus dan maar lekker slapen.....rust....

Nacht 8

Lekker geslapen...niet wakker geworden en het was gelukkig niet koud...om negen uur wakker geworden maar nog lekker twee keer omgedraaid....iets wat ik net vaak doe...

Dag 9 22-07-2009

Rond half tien opgestaan.... Ik merkte ondanks dat ik lekker geslapen had dat ik niet veel fut had. Meteen toen ik opstond heb ik het vuur weer tot leven gewekt...(dit keer wel weer met flint) het duurde even totdat het vuur aan was omdat we de avond er voor het vuur hadden geblust....I.v.m. brandgevaar.... Toen het vuur eenmaal brandde ben ik nieuw brandhout gaan halen....daarna ontbeten (weer crackers) en daarna hadden we besloten om alles een keer goed met dreft en warm water schoon te maken... na de afwas was het daar....het eerste moment van we moeten nu helemaal niks....we hebbe alles...brandhout...de shelter was af... en we hadden eten... de rest van de dag hebben we eigenlijk geluierd bij het kampvuur.... We zijn nog wel even in "bad" geweest (wat neer kwam op een frisse heerlijke duik in het meer) daarna was het tijd voor avondeten....het werd rijst met chinees spul....luxe....ik vind het jammer....TE veel en TE luxe eten mee gekregen....ik eet er dan ook maar zo min mogelijk van.... Het haalt de drang van eten zoeken en overleven uit het beeld....jammer.... ik was echt veranderd... ik wilde voor het eerst in mijn leven niet veel en niet lekker eten...verandert..... Na het eten besloot ik nog een stuk te gaan wandelen...Erik en rolf gingen mee...heerlijk de ongerepte natuur in....we waren van plan om naar een rotsformatie te gaan die we diezelfde ochtend al hadden bezocht op zoek naar stenen voor onze secundaire vuurkring.... Onder het afdak.... Toen we bij de rotsformatie aan kwamen zijn we lekker gaan klimmen en op onderzoek uit gegaan....al snel hadden we de formatie 'een speeltijd voor volwassene' genoemd. Na een tijd geklommen te hebben besloten we verder te gaan.....heuvels op...steile wanden naar beneden.....daarna vlakke bosgrond met veel hoge bomen....toen een moerasgebied....met veel mos en lage planten.....en toen lag het daar....een opening in het bos....een meer....aan de voet van een berg.....het was net een enorme spiegel...geen kringetje te zien....en het water was enorm helder...het was een idyllische plek....de stilte.... Na een kwartier in een compleet andere dimensie te zijn geweest besloten we de berg te beklimmen....aan de voet van de berg lag een enorm bosmierennest... de grootste die ik ooit heb gezien....het was een mooie steile klim...vermoeiend maar spannend... het eerste deel van de klim zijn we een pad van rode bosmieren gevolgd dat tot halverwege de berg liep....we klommen helemaal naar de top..... en daar zaten we dan...met zijn 3-en op een steen.boven op de berg.....we konden door de bomen heen kilometers ver kijken....en ver beneden ons lag het meer....nog nooit maar dan ook echt nog nooit had ik zo iets gezien.... Het had zo uit een film of sprookje kunnen zijn.... De afnemende avondzon....wind stil....geluidloos.....tijdloos. De tijd die we daar zaten vloog voorbij een half uur leek wel vijf minuten. Achter ons lag een heel donker dicht dennenbos. Het was een totaal andere wereld als het uitzicht naar voren.... We zaten op de grens tussen twee totaal verschillende werelden. Na ruim drie kwartier besloten we terug te gaan....en met een paar 'Bear Grylls moves' en een lekkere klim waren we weer terug bij het kamp.... Eenmaal dar pakte we nog snel een biertje en een sigaartje, en toen weer de tent in gejaagd door de muggen. Toen ik in mijn tent lag was de adrenaline van de tocht uit mijn lichaam verdwenen. Toen merkte ik pas dat ik helemaal lek was gestoken en dat alles jeukte ...26 steken..zo snel als ik kon zien....26 steken...een kleine tol voor een moment dat ik voor altijd zal bijdragen....welterusten

Nacht 9

Lekker geslapen alleen vannacht bezoek gehad van de bever....af bevers....ik denk dat het er meerdere waren.....verder niks te melden.

Dag 10 23-07-2009

Wakker geworden en toen meteen met de flint het vuur aangemaakt en water op gezet. Daarna weer crackers....daarna wilden we toch gaan proberen valstrikken te zetten...Erik en

rolf gingen diep het bos in om twee hollen te boobytrappen. Ik zette een strik met aas niet zo heel ver van ons kamp vandaan. Alles voorbereid en as mee genomen om mijn geurspoor te maskeren.... De val gezet en nu maar afwachten.... Daarna besloten rolf en ik om weer te gaan vissen....we wilde wat nieuwe visplekken vinden waar wat grotere voorns zaten....we begonnen te kanoën en al snel vonden we een geschikte plek....er zaten veel grote voorns die als eten zouden gaan dienen....en we vingden wat kleinere vissen voor aas. Toen we tien grote voorns hadden gingen we naar onze visrots om ze schoon te maken....eigenlijk werd deze steen altijd door de bever gebruikt en uit beleefdheid lieten we dan ook altijd een vis achter voor de bever. Daarna gingen we terug naar het kamp om te eten...na het eten nog een lekker kopje thee...even wat rust pakken en genieten van de natuur.... Daarna was het weer vistijd.... Altijd eerst vissen op voorn en tegen de avond vissen op snoek...vissen op snoek... dat liet de adrenaline altijd wel flink stromen....we gingen eerst met de kano naar de plek waar we de vorige snoek hadden gevangen...geen succes....helemaal geen activiteit....20 meter verderop was het wel raak...een enorm beest wel twee keer zo groot als de eerste snoek...helaas bleef hij niet aan de haken zitten....en stonden we met lege handen....anderhalf uur hebben we op de snoek gejaagd maar hij beet niet meer....spoorloos...zo snel als hij kwam was hij ook weer weg.... Het laatste kwartier was bijna ondraaglijk... overal muggen we werden belaagd. Zoals elke avond....een vast patroon...elke dag leek wel het zelfde ingedeeld door moeder natuur....s'ochtends wind stil....dan rond tien uur begon het te waaien....of nauw ja te waaien...er kwam een briesje op zetten...en rond een uur of tien in de avond ging de wind weer liggen. Het meer veranderde in een spiegel en de muggen namen het weer over....de avond, nacht en ochtend was van hun.... Rolf en ik keerde rond half elf terug naar het kamp... Aanpassen...er moest iets gedaan worden om snoek beter te kunnen vangen....de plaatsing van de haken moest beter....de onvangbare grote snoek....ik wil hem vangen....hij word van mij....eenmaal terug in het kamp was Erik al in zijn tent gekropen om aan de eindeloze muggen te ontsnappen....wij volgden dan ook snel zijn voorbeeld. We hebben in onze tent nog een biertje gedronken....die behoorlijk hard aan kwam.... Gezien het feit dat we weinig aten.... Na het biertje kwam ik er achter dat mijn slaapzak nog buiten hing....ik ging deze snel halen...maar tot mijn grote spijt was ik vergeten om mijn tent dicht te doen....eenmaal terug in mijn tent waren er al 9 muggen mijn tent in gevlogen.... Na 20 minuten wist ik zeker dat ik alle muggen in mijn tent gedood had...en ben toen dit stuk gaan schrijven....maar nu heb ik mijn rust hard nodig... welterusten....

Nacht 10

Rond elf uur gaan slapen...rond 12 uur naar buiten gegaan om te plassen...hun terrein in, ...volgens mij zonder steken terug naar mijn tent gekomen.... De rest van de nacht heb ik weer heerlijk geslapen, veel beter als in Nederland....ik heb hier vreemd genoeg geen last van het licht....tot half 10 geslapen....

Dag 11 24-07-2009

Een winderige morgen....toen ik uit mijn tent kwam merkte ik dat het normale ochtendbriesje een stuk harder was....het waaide hard....toch was de lucht bijna helemaal strak blauw.... Met hier en daar een schapenwolkje....het weer....mooi...aangenaam en warm....eigenlijk geheel tegen mijn verwachtingen in...het is nu al op een paar uurtjes na al 11 dagen mooi weer....met weinig tot geen bewolking....alleen de wind...het waait hier overdag altijd wel een beetje....maar ja dat krijg je met al die meren en bergen...het weer valt alles mee....vandaag weer een warm vuurtje gemaakt....en daarna wat hout gesprokkeld voor het vuur...toen werd Erik wakker en zijn we met zijn 2-en de strikken gaan controleren...de spanning begon op te bouwen....maar helaas.. vier strikken en helemaal

niks.....helaas....morgen weer een dag....terug bij het kamp kwam ik tot de ontdekking dat ik mijn mes was verloren tijdens onze tocht....meteen zijn Erik en ik gaan zoeken...het was moeilijk om onze eigen sporen te achterhalen....toch slaagden wij hier in...na een half uur lopen vond Erik mijn mes terug....gelukkig... mijn belangrijkste stuk gereedschap...terug in mijn bezit...eenmaal terug in het kamp gingen we snel ontbijten...want de altijd aanwezige honger begon weer naar de voorgrond te komen... weer crackers.... Daarna even lekker rond het kampvuur gezeten en het visgerei in orde gemaakt.... Daarna gingen rolf en ik weer vissen.... Weer op nieuwe plaatsen...na een tijd gekanoëd te hebben kwamen we op een stuk meer waar we nog niet waren geweest. En tot onze verbazing lag daar nog een beverdam.... Het zonnetje scheen en het waaide flink...lekker visweertje...rolf en ik hadden al weer behoorlijk wat gevangen en besloten terug te gaan naar het kamp om te gaan eten. Na het eten was het weer even de spullen afspoelen op onze afwasplek....en toen was het weer snoektijd.... Rolf en ik waren vast besloten om de snoek van gister avond binnen te halen... De tweede keer dat we langs de plek kwamen was het raak....maar helaas schoot de snoek er weer af....deze snoek beet maar een keer en dan niet meer....dus gingen we nog op wat andere plekken proberen...zonder succes.... Toen we nog een keer langs DE PLEK kwamen was het weer raak(een uur later).... Nu zat de snoek wel vast....het was een enorm beest die de kano enigszins met zich mee trok.....maar ook nu was het geluk niet aan onze zijde...de snoek schoot los....en wij stonden met lege handen.... Even later bleek dat de snoek niet los was gekomen....maar dat hij twee haken had afgebroken....ongelooflijk.....nu zijn we vastberadener dan ooit te voren....die snoek wordt van ons.... Rolf en ik kwamen dus met lege handen terug in het kamp. We dronken nog een biertje en werden kort daarna weer de tent in gejaagd door de plaag....uitgeteld...eenmaal in de tent stortte ik in....en merkte ik pas hoe moe ik was...nu snel slapen.....welterusten....

Nacht 11

Heerlijk geslapen....alleen werd ik deze ochtend wakker door het getik van druppels op mijn tent....regen....het was weer zo ver....gister waaide het al hard..wat wees op een laag drukgebied....

Dag 12 25-07-2009

Ik stak mijn hoofd door de deur naar buiten en ik keek naar de lucht...helemaal grijs...donker grijs dit keer...en ik voelde de druppels op mijn hoofd...snel weer naar binnen....na een tijdje toch maar opgestaan... het regende...en het zag er naar uit dat het dat nog lang zou blijven doen. We besloten dan ook maar om onder ons afdak te gaan ontbijten...eindelijk konden we ons afdak gebruiken....als ontbijt weer crackers.... De rest van de dag hebben we eigenlijk onder het afdak doorgebracht. Rond een uur of zes begon het op te klaren en werd het droog....we besloten om als avondeten tomatensoep te maken.... Daarna gingen Erik en ik op snoekenjacht.... Als aas gebruikte wij de voorns van de vorige dag.....geen succes....weer geen snoek gevangen... Erik en ik besloten om niet terug naar het kamp te gaan maar nog een stuk te gaan kanoën...we hadden een goed gesprek...en we genoten van de natuur om ons heen...alles dampte en er hing een vreemde mist....die het land een bijna mythische uitstraling gaf.... De wind was gaan liggen en het meer was net een spiegel...het hele landschap zag er magisch uit.... Toen we uiteindelijk besloten terug te varen was het al 11 uur en het begon te schemeren....rond een uur of 12 waren we terug bij het kamp...en was het voor de Finse standaard al redelijk donker....we dronken nog een biertje en rookte nog een sigaar en toen weer naar bed...slaap lekker.

Nacht 12

Lekker geslapen...niet wakker geworden van niets... het was een heerlijke nacht... geen regen geen bevers geen kou.. helemaal niks...tot half 11 geslapen.

Dag 13 26-07-2009

De dag begon mooi....er waren wel wat wolken maar het zag er niet dreigend uit.... En het rook alsof het droog bleef.... Heel raar je zintuigen waren helemaal aangepast...alles werd scherper en namen alleen nog maar dingen waar die van enig nut waren....de rest werd genegeerd.... Toen raakte het mij....DE LAATSTE DAG....de laatste dag thuis....de laatste dag in de echte wereld....niet de wereld die door mensen is gebouwd... vol lawaai en vieze geuren...dit was thuis...of zoals thuis hoorden te zijn...geen regels...behalve die van moeder natuur....

Het ontbijt...weer crackers....ik at elke ochtend zes crackers...dat was voldoende voor de rest van de dag... dat dan wel bijgestaan door een mueslireep en alle vis en kikkers die we vingen. We hadden besloten om vandaag een heel eind te gaan kanoën om zo nog zo veel mogelijk in ons geheugen te prenten van deze ongelooflijke schitterende plek..... Na het eten pakte we onze spullen en begonnen te kanoën, met als einddoel een stuk beschermd natuurgebied wat in een dal lag (het was helemaal omringd door bergen op een smalle ingang na). Het weer zat mee...een heerlijk zonnetje en weinig wind....wat niet zo erg was omdat je op het water veel minder last van muggen had. Tijdens het kanoën kwamen we op adembenemende plaatsen.... Langs ongelooflijke rotsformaties, ongerepte bossen en grote eilanden....en overal waar we kwamen was het water kristal helder (wat wel handig was omdat je dan nooit zonder drinken kwam te zitten). Na een kanotocht van ruim vier uur kwamen we in het dal aan. Of eigenlijk eerst in een inham die van breed naar smal liep....het smalle gedeelte mondde dan uiteindelijk uit in het dal...waar we naartoe wilde. Het nauwe gedeelte was niet diep...zeker niet meer als een meter. Je kon overal tussen de waterplanten de vissen zien zwemmen en de snoeken zien liggen....de stilte...je hoorde er niks maar dan ook echt helemaal niks....een heel raar iets wat niet uit te leggen valt...totale stilte.... Ook hier in het dal was het weer prachtig...de natuur op zijn best....dieren waren niet bang voor mensen....maar ook weer niet aangetrokken door onze aanwezigheid....de dieren zagen ons gewoon als andere dieren.... Eerst kijken of wij een bedreiging vormden en daarna gewoon weer verder gaan.... Na een hele poos daar geweest te zijn besloten we weer op huis aan te gaan... rond een uurtje of zeven waren we weer terug in ons kamp.... En hadden we er een kanotocht op zitten van bijna 8 uur en 22 kilometer. Toen we terug waren was het tijd voor de laatste keer zelf koken op een houtvuurtje....een triest fijt.... na het eten was het dan zo ver...we moesten beginnen met het afbreken van onze thuis van de afgelopen twee weken...tegenzin..... al het verstand in mij wilde niet...ik wilde niet weg...maar ik wist dat er niets anders op zat....dus begonnen we.... We braken het afdak af en ruimde onze spullen op...het laatste grote vuur...het laatste vuur met een flint gemaakt.... we hadden een enorm vuur gemaakt....en bij dat vuur zaten wij.... Drie jongens...na twee weken in de rimboe... we keken terug op 2 enorm mooie weken.... Voor mij de mooiste twee weken uit mijn leven. Na een tijd was het tijd voor de afscheidswisky...een biertje en de laatste sigaar..... en rond een uur of elf...voor de laatste keer de tent in gejaagd door de muggen.... Die avond ben ik vast begonnen met het pakken van mijn tas.....een voor mij zeer pijnlijk moment....definitief het einde van de vakantie..... Na het opruimen was er nog dit dagboek....dat ik nu voor de laatste keer op dit eiland zal schrijven... morgen nog een halve dag....en dan is het voorbij...welterusten....

Nacht 13

Op zich wel lekker geslapen... maar wel redelijk vroeg op gestaan om nog zo veel mogelijk mee te krijgen van de laatste dag....

Dag 14 27-07-2009

De laatste dag...ik kroop uit mijn tent...en zag dat het mooi weer was....sterker nog het was heet. Er stond al een felle zon.....meteen maar ontbijten en zo veel mogelijk verder afbreken en opruimen....nog wat laatste foto's gemaakt en toen om 12 uur de kano's ingeladen en aangevaren. Het was een gemakkelijke reis terug naar punt waar we twee weken geleden waren begonnen. Toen we daar aan kwam waren er al meer mensen aan het wachten waarmee wel later zouden gaan BBQ-en (bleek later). Daar was hij dan weer Erwin.....hij kwam ons ophalen...alles ingepakt en in de auto gaan zitten...voor het eerst in twee weken een fatsoenlijke stoel....de eerste luxe....heerlijk...het was maar een stoel maar het was geweldig.... Eenmaal op de camping aangekomen (of ja camping...meer een grasveld bij een jachthaven) merkte ik pas hoeveel lawaai er hier al weer om me heen was....auto's brommers...boten, mensen en ga zo maar door.....omschakeling..... We zijn onze tenten op gaan zetten voor een laatste nacht in Finland....toen de tenten eenmaal stonden rustte er nog maar een ding te doen...douchen....voor het eerst in twee weken een warme douche...met shampoo.....ongelooflijk.....voor het eerst in twee weken kon ik de altijd aanwezige geur van oud zweet en rook van mij afwassen...ik verbaasde me over hoe vies ik was...het water wat meteen van mij af kwam was gewoon helemaal bruin...de douche was heerlijk..... Na drie kwartier douchen was ik weer schoon en fris, klaar voor het avondeten...we gingen met een man of 15 bbq-en. Hier hadden we dan ook de gelegenheid om ervaringen met elkaar te delen en te genieten van veel en heerlijk eten...en dit alles onder het genot van een paar blikken bier.

Na het eten zijn we nog met een heel stel gaan volleyballen (voor zo ver dat nog ging, want de alcohol was behoorlijk aangeslagen) en daarna nog tot een uurtje of 12 gekletst. En daarna snel naar bed...klaar voor de aller aller laatste dag van dit geweldige avontuur....de reis terug...eerst nog een nacht in Finland....welterusten...

THE END